

AAN
ZIJNE EXCELLENTIE
DEN MINISTER VAN OVERZESE GEBIEDSDELEN.

Geeft met verschuldigde eerbied te kennen Van Oosterzee, Christiaan Vincent Gradwell, Engelandvaarder-Oorlogsvrijwilliger, stamboeknummer 1530 A, gedemobiliseerd in de rang van Reserve Tweede Luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indische Leger, wonende te 's-Gravenhage, Sijzenlaan 31 ;

dat hij op 11 Januari 1944 uit Nederland ontsnapte, via België en Frankrijk naar Spanje, alwaar hij de 19de Maart van hetzelfde jaar arriveerde ;

dat hij zich hier terstond aanmeldde bij de Nederlandse Autoriteiten aldaar, voor de dienst bij de Nederlandse Strijdkrachten te London ;

dat hij op 13 Augustus 1944 te Gibraltar aankwam, hier zijn Militaire Uitrusting kreeg, vanaf deze datum geacht werd in Militaire dienst te zijn, ingedeeld werd in een Militair convooi onder bevel van den Kapitein de Feijter en met ingang van deze datum zijn soldij uitbetaald kreeg ;

dat hij van Gibraltar via Oran en Algiers in October 1944 in Engeland arriveerde, hier trad hij, vanwege zijn Indische background, in dienst bij het Koninklijk Nederlands-Indische Leger met bestemming de Officiersopleiding in Australië ;

dat hij de 16de Januari 1945 vanuit Liverpool vertrok naar Australië, alwaar hij de 21ste Februari arriveerde ;

dat hij op 16 Maart 1945, bij Beschikking No.B.-130-/B-U-171. van het Onderhoofd van het Departement van Oorlog, den Kolonel P. Mourer, tijdelijk werd gedetacheerd bij de NICA.-Bestuursopleiding, buiten zijn wil om, omreden van het tekort aan B.B.-ambtenaren bij een eventuele capitulatie van Japan en hij woonde 's morgens de opleiding aan de Bestuursschool bij, terwijl hij 's middags de Militaire training volgde van den Kapitein D. Berlijn ;

dat deze opleiding voltooid werd met de Jungle-training te Camp Casino en de Australische Jungle Warfare School te Canoongra o.l.v. den Kapitein der Infanterie, Mijnderts en dat hij na afloop hiervan op 14 September 1945 aangesteld werd als en beëdigd werd tot Reserve Tweede Luitenant der Infanterie, door den Commandant van Camp Columbia, den Luitenant Kolonel G.A. de Stoppelaar, als bewijs hiervan moge ik Uwe Excellentie verwijzen naar bijgaand afschrift van een verklaring van den Legercommandant, getekend door den Kolonel J.K. Meyer, gedateerd Batavia, 28 November 1945 ;

dat hij hierna geplaatst werd te Makassar in de functie van aspirant Controleur bij het Binnenlands Bestuur c.d. Transport- Officier voor de NICA., het K.N.I.L. en de Koninklijke Marine ;

dat hij in November 1948 gerepatrieerd werd per M.S. van Oldenbarnevelt ;

dat hij tot op heden, ondanks herhaalde verzoeken hieromtrent, zijn demobilisatie bescheiden niet heeft mogen ontvangen en eerst bij het Commissariaat voor Indische Zaken mocht vernemen op welke datum hij geacht werd gedemobiliseerd te zijn ;

dat hij op zijn verzoek om uitkering van de demobilisatie bonus bij genoemd Commissariaat mocht vernemen, dat hij hiervoor niet in aanmerking kwam, om redenen aangegeven in een schrijven van de IVde afdeling van Uw departement No.IV/1509/C. naar een afschrift waarvan hij Uwe Excellentie beleefd moge verwijzen en naar een afschrift van zijn schrijven aan de afdeling C. van het Commissariaat voor Indische Zaken, ter attentie van den Luit.Kolonel Z. de Haan van de Militaire Personeels Zaken van Uw Departement ; maar , dat hij eventueel wel in aanmerking zou komen voor de kleding toelage, omreden hij wel aan de destijds gestelde normen voldoet van werkelijke dienst als Oorlogsvrijwilliger;

dat hem de reden van de afwijzing van de demobilisatie bonus niet duidelijk is, aangezien hem bekend is, dat aan de anderen van de Hollandse groep Vrijwilligers, die op 13 Augustus te Gibraltar arriveerden, die in dezelfde omstandigheden hebben verkeerdt als requestrant, op basis van de in dienst treding te Gibraltar dd. 13 Augustus 1944, deze bonus kregen toegewezen ;

redenen waarom requestrant zich tot Uwe Excellentie wendt met het eerbiedig verzoek het daarheen te willen leiden, dat hem de demobilisatie bonus en de kledingtoelage verleend zal worden .

't Welk doende,

Amsterdam, den 22sten Mei 1949.

C.V.G. van Oosterzee.

Bijlagen : Drie.

Bers on den 25/5 .